

Datum: 2024-11-30

Motion om att inventera och sammanställa berättelser från beredskapstiden i Arvika kommun. Både i staden och på landsbygden.

Arvika blev en viktig knutpunkt under den nazityska ockupationen av Norge. I Arvika fanns flera motståndscentraler. Dessa hemliga nätverk var avgörande för att bekämpa den tyska ockupationsmakten i Norge. Arvika kommun har ganska nyligen beslutat att några av dessa motståndscentraler nu kommer att få minnesplaketter. Intresset från lokalbefolkningen har varit stort och det finns mycket att berätta om trakterna i västra Värmland under kriget, och folk vill veta. Ett förslag för att levandegöra dessa berättelser skulle vara att Arvika kommun tar initiativ till att sammanställa berättelser från beredskapstiden 1939–45 i trakterna kring Arvika i västra Värmland. I Arvika finns gripande berättelser om motståndscentraler, flyktingar, tyska desertörer, motståndsrörelsens alla kurirer samt hur livet i beredskap såg ut för människor nära gränsen under krigsåren. Berättelserna kan kopplas till platser för att kunna levandegöras och skapa en besöksanledning till Arvika och västra Värmland. Ett led i att stärka besöksnäringen.

Några exempel på berättelser som kan vara med i en sådan sammanställning:

1. Ammunitionsmuggling till Norge alldeles i krigets inledning. Redan några dagar efter det tyska anfallet, hade Arvikaborna Östen Nilson, Oskar Andersson och Sten Johansson smugglat stora mängder ammunition från Norma Projektilfabrik över gränsen vid Lekvattnet in i Norge, till den norska skytterörelsen i Kongsvingerområdet, som väntade på tyskarnas framryckning.
2. Eliassons klädaffär som ställde upp för norska motståndsrörelsen på olika sätt.
3. Spåres Hotell, hörnet Kyrkogatan – Hantverksgatan där kurirerna kunde bo utan risk för att bli angivna. En förklaring till familjen Spåres engagemang för Norge kan sökas hos pensionatsinnehavarens son Olle, som var aktiv i Arvika IS (AIS) och framgångsrik både som backhoppare och gymnast. Vid 22 års ålder deltog han i OS-invigningen i Berlin 1936. Han glömde aldrig den fanatiska stämning som uppstod när Hitler gjorde entré vid Olympiadens invigning. Det var där och då som Olle Spåre blev anti-nazist.
4. Arvika luftvärnsförening.
5. Sveders Herrekipering som motståndscentral.
6. Familjen Grundels hem som motståndscentral.

Yrkar därför:

Att; Arvika kommun tar initiativ till en inventering och sammanställning av berättelser från gränstrakterna i trakterna kring Arvika under andra världskriget.

ARVIKAPARTIET

Lars-Olof Gävert, Dalen den 30 november 2024